

και στην παγκόσμια προβολή του νομού Σερρών

Ομιλία του

Δρ Κώστα Σ. Πασχαλίδη

στο Α' Πανσερραϊκό Συνέδριο Πολιτιστικών Συλλόγων & Φορέων

Η «καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην ομογένεια», είναι μία φράση που δείχνει να είναι «κλισέ» αφού επανειλημμένα έχει ακουστεί και διατυπωθεί. Όμως αν κανείς καταφέρει και ξεφύγει από τα επιφανόμενα και επιχειρήσει να διεισδύσει με την πρέπουσα προσοχή και σοβαρότητα στην εν γένει δράση του ομογενειακού ελληνισμού, τότε θα διαπιστώσει πως η προαναφερόμενη φράση κουβαλά το δικό της ειδικό βάρος, μόνον που αυτό το βάρος δεν έχει γίνει επαρκώς αντιληπτό.

Ως κάτοικοι αυτής της μικρής χώρας έχουμε, από πάρα πολλά χρόνια, μάθει να αντιλαμβανόμαστε την Πατρίδα μας σαν τον ομφαλό της γης. Έχουμε την εντύπωση πως όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από την πεζή, έως, άγνοια καθημερινότητά μας. Γεγονότα που αφορούν στον κοντινό και μακρινό περίγυρό μας τα αντιμετωπίζουμε με μία περιέργη «εξωτική» διάθεση, που εν τέλει μας στερεί τη δυνατότητα να προσλάβουμε εικόνες και παραστάσεις χρήσιμες για το μέλλον μας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις μας με τους ομογενείς. Η πορεία και η δράση τους συζητιέται μόνον όταν στρέφονται πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας. Κατ' αυτόν τον τρόπο νοιώθουμε δικά μας παιδιά κάποιους επώνυμους αθλητές, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αλλά δυσκολευόμαστε να αφουγκραστούμε τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις σκέψεις χιλιάδων άλλων ανθρώπων που δίνουν με τον δικό τους έντιμο τρόπο τον καθημερινό αγώνα για την βιοπάλη.

Αυτή ακριβώς η (θλιβερή) πραγματικότητα δείχνει να αλλάζει τα τελευταία χρόνια και κυρίως στις νεότερες ηλικίες. Αιτία η **χρήση του διαδικτύου** από ολοένα και ευρύτερες πληθυσμιακές ομάδες. Το διαδίκτυο αποτελεί μία μοναδική πρόκληση για διάφορους τομείς του δημόσιου βίου μας, αλλά κυρίως για την επικοινωνία που συνιστά και το ιδανικότερο πεδίο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη άμεσων και δημιουργικών πρωτοβουλιών. **Μέσω λοιπόν του διαδικτύου ο καθείς ενδιαφερόμενος μπορεί με εξαιρετική ευκολία να ξεπεράσει τα στενά γεωγραφικά και εθνικά όρια και να μοιραστεί προσωπικές αγωνίες, σκέψεις και οτιδήποτε άλλο με οποιονδήποτε επιθυμεί από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.**

Η δυνατότητα αυτή αποτελεί μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία για την αποκατάσταση μίας ολοκληρωμένης και αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στους Σερραίους της διασποράς μ' αυτούς του μητροπολιτικού μας κέντρου.

Μιλώντας για τους Σερραίους της διασποράς περιλαμβάνουμε απαραίτητως, το σύνολο των Σερραίων που βρίσκονται διασπαρμένοι ανά την επικράτεια και είναι χαρακτηριστικό πως πολλοί από αυτούς διατηρούν στενή επαφή με το γενέθλιο τόπο τους, είτε δια μέσου των συγγενικών επαφών, είτε δια μέσου της ενεργούς συμμετοχής τους σε πολιτιστικούς συλλόγους και σε οργανωμένες κοινότητες.

Ήδη ένας μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων έχει από καιρό ανοίξει διαύλους επικοινωνίας μέσα από τους οποίους ανταλλάσσει και μοιράζεται προβληματισμούς και εμπειρίες. Ένα σημαντικό στοιχείο που υποβοηθά αυτή την επικοινωνία είναι και η κοινή γλώσσα η οποία και καθιστά την συνομιλία οικεία και ειλικρινή. Το μοναδικό ίσως στοιχείο που δυσχεραίνει κάπως αυτού του είδους την επαφή είναι η διαφοροποίηση των ενδιαφερόντων καθώς και τα διαφορετικά πεδία δράσης και απασχόλησης, καθώς το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει κανείς διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό και τον τρόπο σκέψης του. Το πρόβλημα αυτό, αν βέβαια μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι, αντιμετωπίζεται με τα ηλεκτρονικά μέσα, τις διαδικτυακές πύλες που ήδη λειτουργούν

Εταιρία Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στην επικοινωνία των απανταχού Σερραίων

και δίνουν τη δυνατότητα σε χρήστες από όλο τον κόσμο να γίνονται «κοινωνοί» της κοινωνίας της πληροφορίας με τον ευκολότερο τρόπο. Ο ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να γίνει ενεργός και συμμετοχός προσδίδοντας το δικό του στίγμα και εμπλουτίζοντας μ' αυτόν τον τρόπο το περιεχόμενο του οποιουδήποτε εγχειρήματος. Μέσα από τις «πύλες» αυτές καθίσταται δυνατή η άμεση πρόσβαση των Σερραίων της διασποράς σε ζητήματα που άπτονται θεμάτων των τοπικών κοινωνιών, για τα οποία μπορούν να έχουν θέση και άποψη. Μ' αυτόν τον τρόπο ο απανταχού Σερραίος μπορεί να αποκαταστήσει άμεση επαφή με πρόσωπα και πράγματα που αφορούν στο γενέθλιο τόπο του, κάτι που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ίδιο αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Για να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η αμφίδρομη ενημέρωση θα πρέπει οι ιθύνοντες των τοπικών «πυλών» να διευρύνουν την ύλη τους εντάσσοντας σ' αυτήν στήλες τοπικού ενδιαφέροντος μέσα από τις οποίες θα τονίζεται η σημασία αυτής της επικοινωνίας.

Ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει, σήμερα, ότι, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες αποτελούν ισχυρό όπλο οικονομικής μεγέθυνσης, ανταγωνιστικότητας και θέσεων απασχόλησης; Σήμερα οι νέες τεχνολογίες βελτιώνουν δραστικά την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, προστατεύουν τον πολίτη από τη γραφειοκρατία, διευκολύνουν τη διεξαγωγή μικρών δημοψηφισμάτων, μεταδίδουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα του εμπορίου, διευκολύνουν την πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών, την πληρωμή φόρων, την παροχή υπηρεσιών υγείας, την τηλε-εργασία κ.λ.π. (e-banking, e-health, e-tax, e-commerce, e-government).

Με βάση τους ανωτέρω άξονες πρέπει να δούμε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου και στο Ν. Σερρών. Για το σκοπό αυτό μπορεί να δημιουργηθεί τόσο από την Ν. Α. Σερρών όσο και από τον κάθε δήμο ξεχωριστά **Ληξιαρχείο Αποδήμων Σερραίων**, μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία θα μπορούν να εγγράφουν οι Σερραίοι της Διασποράς και με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού να καταχωρείται το γενεαλογικό τους δέντρο.

Σήμερα που η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται καθημερινά με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου, είναι κρίμα να μην υπάρχει μία **οργανωμένη ιστοσελίδα**, η οποία θα δίνει μία **σειρά από χρήσιμες πληροφορίες σε περισσότερες από δύο γλώσσες** σε μελλοντικούς επισκέπτες της πόλης και του Ν. Σερρών. Μέσα από το Ιντερνετ σήμερα μπορεί να γίνει μία **πολύ καλή παγκόσμια διαφημιστική προβολή του νομού μας με το μικρότερο δυνατό κόστος**.

Η ανωτέρω ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ενημερωτική πύλη για τα δρώμενα στο Ν. Σερρών, τόσο για τους Σερραίους της διασποράς, όσο και για τους μόνιμους κατοίκους της πόλης και του νομού μας. Να μπορεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας να δίνει την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e - mail) και να δέχεται μετά με μηδαμινό κόστος για τον αποστολέα (Ν.Α. Σερρών ή δήμο) χρήσιμες πληροφορίες που θα τον ενδιαφέρουν (π.χ Κτηματολόγιο, αναγγελία εκδήλωσης κτλ).

Η ίδια ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει έναν τουριστικό, ιστορικό, πολιτιστικό και οικονομικό οδηγό, στον οποίο θα μπορούσε να ανατρέξει ο οποιοδήποτε για την πληρέστερη ενημέρωσή του, προς την κατεύθυνση της προβολής και ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας του νομού μας.

Παραδείγματος χάριν θα μπορούσε σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ν. Σερρών να εκπονηθεί μία ολοκληρωμένη παρουσίαση του συνόλου των παραγωγικών δραστηριοτήτων του νομού μας.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει η δυνατότητα ομαδοποίησης των επιμέρους παραγωγικών τομέων (προϊόντα, τρόποι παραγωγής και συσκευασίας, τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά) και παράθεση ηλεκτρονικών διευθύνσεων μέσα από τις οποίες ο ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για ενδεχόμενη συνεργασία (π.χ σύνδεσμος Ποτοποιών Ν. Σερρών - ούζο εξάισιο προϊόν υψίστης).

Η ομαδοποίηση των ποτοποιών του Ν. Σερρών και η παραχώρηση επιμέρους στοιχείων προσβάσιμων άμεσα μέσω του διαδικτύου δίνει την άμεση δυνατότητα για ευρύτερη προβολή και διακίνηση του προϊόντος αυτού.

Εταιρία Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στην επικοινωνία των απανταχού Σερραίων

Χρήσιμο και ίσως και πρωτοπόρο για το νομό μας θα ήταν και η **ηλεκτρονική έκδοση εγγράφων**, όπως βεβαιώσεις ή διάφορα πιστοποιητικά με τη χρήση του Ιντερνετ από την επίσημη ιστοσελίδα του εκάστοτε δήμου. Έτσι ειδικά ο Σερραίος της διασποράς δεν θα ταλαιπωρείται με γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έκδοση ενός απλού πιστοποιητικού, αλλά και το προσωπικό του δήμου θα μπορεί να αξιοποιεί καλύτερα το χρόνο που θα κερδίζει από την ηλεκτρονική έκδοση παράγοντας άλλες εργασίες.

Όλα τα παραπάνω καθιστούν σαφές πως **το διαδίκτυο μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον κύριο φορέα, μέσω του οποίου μπορούν να τεθούν σε νέα βάση οι σχέσεις των γηγενών Σερραίων με τον Σερραϊκό πληθυσμό**, του οποίου η δύναμη αποτελεί το μεγάλο κεφάλαιο για το νομό μας. Το μόνο που επιβάλλεται είναι να αντιληφθούμε όλοι μας και κυρίως ο πολιτικός κόσμος του νομού μας αλλά και της χώρας μας, πως αυτή η προοπτική πρέπει να υπηρετηθεί με συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα και πάντα σε μία λογική όχι κοντόφθαλμη αλλά μακράς πνοής.